



Bergwandelen
Alpinisme
Sportklimmen



“Chez Reinier”, 'n nieuw bistrootje in Hamoir

Het bestaat nog niet zo lang en dus zullen weinigen het al weten. Maar in Hamoir is onlangs een gezellig eigentijds bistrootje van start gegaan dat zich met name richt op toerfietsers, sportfietsers, wielrenners en mountainbikers. Het zaakje is gesierd met de typisch Franse naam: “Chez Reinier” (spreek uit als: sjee rijjnee). En dat is een indirecte verwijzing naar Reinier Riche, een geboren en getogen Luikenaar die de trotse en sportieve uitbater is van dit horeca-pareltje, gelegen vlakbij de oevers van de



Ourthe. Reinier staat er overigens niet alleen voor in dit pas geopende zaakje. Zijn levenspartner H  l  ne du Quai staat vierkant achter het initiatief en bestiert dan weer de keuken, dan weer de gezellig aangeklede bar. En dat alles terwijl Reinier onder het motto “klaar terwijl u uitrust en geniet”, als gebaar van extra service naar de gasten, tijdens hun aanwezigheid de fietsen schoonspuit, de bandenspanning controleert en desgewenst eenvoudige of meer gecompliceerde reparaties aan de v  los verricht.



Enkele Tukhut patrons hebben inmiddels al de bijzondere dienstverlening van “Chez Reinier” mogen ervaren. De mening van bijvoorbeeld Giel Ramaeckers over deze in zijn ogen uitstekende verrijking van het horeca-aanbod in Hamoir: “Mijn wederhelft maakte me onlangs attent op een stukje in de maandelijkse e-mail die we van de VVV in Hamoir ontvangen. Daar staan elke keer wel een paar aardige en interessante tips voor mountainbikers in. En dit keer zagen en

lazen we een best wel opvallende advertentie van “Chez Reinier”. En aangezien wij fanatieke fietsers en mountainbikers zijn, besloten we om tijdens een van onze langere fietstochten in het weekend, daar ook maar eens wat te gaan drinken en de fietsservice uit te proberen”.



Bergwandelen
Alpinisme
Sportklimmen



Giel vertelt: "Ik heb toen ook met Reinier gesproken en van hem begrepen dat hij tot voor kort mede-uitbater van café 't Velooke in Gent is geweest. Maar omdat de gemeente Gent moeilijk is gaan doen ([zie hier, voor wat achtergrondinformatie](#)), heeft Reinier gemeend niet bij de pakken neer te moeten gaan zitten, maar door te pakken en samen met H  l  ne, zijn partner, in Hamoir een nieuwe start te willen maken".

"En weet je", vervolgt Giel, "toen ik Reinier vertelde dat wij onderweg waren naar de Tukhut in Sy, waar wij 1 of 2 keer per jaar ook een soort van uitbaters zijn, heeft ie en passent even www.tukhut.nl gecheckt en hij was meteen verkocht. Toen ie ook nog eens van mij hoorde dat er een groep van ruim 40 patrons bestond die geheel belangeloos de Tukhut draaiende houden, bood Reinier, na kort overleg met zijn H  l  ne, meteen aan om tegen sterk gereduceerd tarief, 'n speciaal Tukhut menu voor patrons    Tukhut gasten op de kaart te zetten".

Het speciale Tukhut menu van Reinier

Iedereen die de komende maanden (deze actie loopt t/m 31 augustus 2015) aan Reinier een Tukhut barkkaart (leeg, gebruikt, maakt niet uit) kan laten zien, als bewijs van recent verblijf in de Tukhut, komt in aanmerking voor het sterk gereduceerde tarief van   11,-- voor de volgende eenvoudige, gezonde maar bovenal lekkere maaltijd.

- een mandje met 'n selectie van lokale broodsoorten + boter, olijfolie en zeezout;
- een lekker goed gevuld soepje van de dag; (kan dus elke dag wat anders wezen);
- [natuurvlees](#), portie van 250 gram (rund, schaap, paard) of kip of vegetarisch;
- aardappeltjes, biologisch geteeld, naar keuze gekookt, gebakken of gefrituurd;
- pastinaak, postelein of peultjes (naar keuze: geblancheerd, gekookt of gebakken);
- ratatouille de Reinier;
- indiaas dessert (naar keuze: balushahi, jalebi of kheer);
- last but not least: een lekker bakje koffie of thee naar keuze.

Eet smakelijk !!!



Bergwandelen
Alpinisme
Sportklimmen



Ook uit andere hoek vallen positieve geluiden over dit typisch Belgisch bistrootje te horen. Zo is Andreas Dijk, vaste Tukhut gast, fietsliefhebber pur sang en auteur van diverse Tukhut fietsroutes, onlangs ook attent gemaakt op deze unieke horecagelegenheid.



Andreas: "Ik ben sinds jaar en dag geabonneerd op het Belgische wielertijdschrift "[de Muur](#)" en daarin was vrij recent een kort stukje over "Chez Reinier" opgenomen. Mijn interesse was meteen gewekt. Waarom? Nou omdat ik elk jaar wel een paar keer voor een gezellig fietsweekend in de Tukhut verblijf en dan doorgaans al in de loop van de dag vanuit Maastricht met de fiets richting Sy vertrek. Binnenkort heb ik weer zo'n mooi weekend gepland staan. Meestal kom ik dan op vrijdag

al tussen 17 en 18 uur in Hamoir aan en aangezien de Tukhut pas om 20 uur opengaat, is de keuze nu snel gemaakt: Ik ga vooraf eerst eens gezellig sfeer, drank en eten proeven bij "Chez Reinier", aldus een enthousiaste Andreas. "Ik moet dan nog wel een heuvel op en af, maar bij het eten een lekker biertje uit de welvoorzien bar moet kunnen".

Waar vind je "Chez Reinier"?

Op het bijgevoegde kaartje zie je exact waar "Chez Reinier" is gelokaliseerd. Dit unieke bistrootje is gevestigd op nummer 7 aan de Rue de premier Avril, een zijstraat van de Rue de Nepalier in Hamoir. Het ligt op circa 4,5 kilometer loopafstand van de Tukhut. Een bezoekje aan dit nog onbekende etablissement is bijv. prima te combineren met de wandelroute "even naar de bakker in Hamoir". Mocht je meer willen weten, kijk eens op hun nieuwe website www.chezreinier.be of stuur een e-mailtje naar: info@chezreinier.be.



Reinier en Hélène zullen je reactie met belangstelling tegemoet zien, en zeker reageren !!!