



Bergwandelen  
Alpinisme  
Sportklimmen



## Wederom drukke boel in de Tukhut

De Tukhut was in het weekend van 3-5 januari 2014 opnieuw de uitverkoren plaats voor een aantal dagen rond de jaarwisseling voor een viertal oud-studenten van de universiteit Wageningen (en hun kinderen). In 2009 was dit ook het geval en werd dit vastgelegd in een mooi Tukhut verhaal (zie elders op de website). Het gezelschap was dus precies 5 jaar ouder en inmiddels variëren de kinderen in de leeftijd van 17 tot 24. En brachten ook links en rechts hun "verkering" mee. Uiteindelijk bestond het illustere gezelschap uit 15 personen, en moest de Tukhut patron (Lisette deze keer) alle zeilen bijzetten om de boel in de hand te houden. Hierbij een aantal foto's en een mooi verslag.



### Terug in de Tukhut

De Tukhut, 5 jaar later: we arriveren op vrijdag 3 januari en worden met enige verwondering door de andere gasten en Lisette binnengehaald. Oeps, wat een gezelschap: 15 in totaal. En meteen worden enkele tafels in bezit genomen voor de spelletjes. Immers daar staat de Tukhut om bekend: de lange avonden met Risk, Kolonisten van Catan, Rummy Cup, klaverjassen en nu natuurlijk ook de nieuwste spelvarianten. De Vergeten Stad was de nieuwste

topper: hierbij speelt iedereen gezamenlijk tegen het spel. Ook worden herinneringen opgehaald, bijgepraat en natuurlijk de dagen erna gepland. In deze groep is het traditie dat er 's ochtends (weer of geen weer) vers brood op de fiets gehaald wordt bij de bakker in Hamoir. Wie neemt deze taak op zich? Uiteindelijk wordt er besloten dat een vader en zijn zoon het zullen moeten doen. Een ander meldt zich aan om hardlopend de aankopen te ondersteunen.

Verder worden afspraken gemaakt voor het ontbijt: er moet namelijk vroeg aangetreden worden omdat om 10.30 uur de "2<sup>e</sup> Syse puzzeltocht" gepland is. Al deze ambities verhinderen niet dat er tot aan de "Huttenruhe: 24.00 uur precies" doorgespeeld wordt. Het is gezellig. Lisette bekijkt het vanuit haar plekje rustig aan.



*Maar er moet ook gegeten worden: voor 15 personen een goede pastamaaltijd om mee te beginnen: Bergsteiger Essen!*

### De zaterdag

Werd er 5 jaar geleden de "1e Sy'se Puzzeltocht" gespeeld, deze zaterdag zou in het teken staan van een versie 2.0. Een van de leden van de groep heeft zich opgeworpen om de traditie door te zetten. Maar er is natuurlijk wel een en ander veranderd: de deelnemers zijn allemaal een stuk ouder, maar ook de huidige elektronica in de vorm van een iPhone of een iPad maakt een puzzeltocht ingewikkelder: alles kan immers opgezocht worden. Aan de andere kant biedt het ook weer mogelijkheden: de 2e Syse puzzeltocht 2.0 dus...



Bergwandelen  
Alpinisme  
Sportklimmen



Het programma bestond uit twee gedeelten: de ochtend stond in het teken van een oude opdracht van de 1e Syse puzzeltocht: ga op zoek naar:

- “Het is een historisch hoogtepunt”,
- “Niet naar Tohogne, je komt er via Palogne”.



Chateau Fort de Logne: prachtige uitzichten



De ervaren Tukhut bezoeker weet dan meteen dat hiermee het fraai gelegen Fort Chateau de Logne wordt bedoeld. Op een steenworp afstand van de Tukhut ligt dit prachtige oude fort, weliswaar in de 16e eeuw helemaal kapotgeschoten door Keizer Karel de Vijfde en zijn troepen, maar wat de afgelopen jaren kundig gerestaureerd is. Het is nu te bezichtigen en het activiteitscentrum Domaine de Palogne (liggend aan de voet van het fort) organiseert zelfs “La Chasse au Trésor”: een zoektocht naar een oude schat. Dat is het eerste onderdeel. De 4 groepjes moeten aan de slag om de schat te vinden. Dat alles onder leiding van een aimabele jongedame die haar verhaal in haar beste Nederlands uitlegt. Verrassend wint Groep Barend, geleid door de oudste (a.s.) schoonzoon, deze eerste zoektocht. De andere groepen geleid door de “oudjes” hebben het nakijken. Barend geeft aan het niet heel verrassend te vinden...

### Middag programma

Sy is niet zo heel groot en het is niet eenvoudig om wederom spannende opdrachten in Sy te bedenken. Vandaar dat de 2<sup>e</sup> Syse puzzeltocht zich in de middag begeeft naar het prachtige plaatsje Durbuy: het kleinste stadje ter wereld met het prachtige kasteel, de mooie straatjes, met een kerstmarkt, een kleine ijsbaan, de beroemde “anti-clinaal”, en de Ourthe die er omheen cirkelt.

Na een lekkere chocolademelk start ronde 2 van de puzzel. In en rond Durbuy moet gewerkt worden aan: het zoeken van de naam van het lokaal gebrouwen bier en de plaquette waar de ontstaansgeschiedenis van Durbuy wordt verteld, en ook een uitzichtpunt opgezocht worden. Alles moet vastgelegd worden met een foto (iedereen kan dat tegenwoordig op een mobiel). Tenslotte zijn er ook nog twee andere opdrachten: maak de meest originele foto van het nieuwe jaar met minimaal twee leden van de groep en een onbekende Durbuyer, en maak van natuurlijke materialen een boot, die vervolgens beoordeeld wordt op twee criteria: schoonheid en vaarsnelheid.





Bergwandelen  
Alpinisme  
Sportklimmen



*Uitzichten op Durbuy in drie mooie varianten*

Op het einde van de middag wordt de vaarsnelheid van de bootjes beproefd op het riviertje de Lembrée.



*Boten bouwen brengt heel wat creativiteit boven!*

*Start van de bootrace: welk bootje is 't snelst op het riviertje de Lembrée?*



Bergwandelen  
Alpinisme  
Sportklimmen



Aan het eind van de middag worden in de Tukhut de verschillende foto's gedeeld en verhalen uitgewisseld. Er is zeer creatief gepuzzeld en er wordt menig sterk verhaal verteld; over de mevrouw van het VVV, die enigszins vermoeid werd van de vele vragen; over het feit dat het Belvédère was afgesloten en er dus andere uitzichtpunten gevonden moesten worden; en over de leuke contacten met onbekenden voor de "nieuwjaarsfoto". Kortom, een mooie afsluiting die versterkt wordt door de puzzelmaker, die iedereen feliciteert met de prachtige resultaten, de mooie foto's, de inzet en het enthousiasme. Het is te moeilijk om een overwinnaar aan te wijzen: iedereen wint! De zaterdag wordt afgesloten met een heerlijk diner, olie-bollen en appelflappen en weer tot laat in de nacht veel gezelligheid. Nu was Lisette echt blij dat het 24.00 uur was.



*Nabeschuiving: mooie foto's & spannende verhalen*

### De zondag

Uitslapen... Maar ook weer niet te lang, want de Tukhut gaat de deuren sluiten na een lange kerstvakantie. Nog een keer heerlijk smullen van de verse croissants, chocoladebroodjes, en het "pain complet" van de bakker in Hamoir. Genieten van een lekker lang ontbijt en praten over de dagen die gaan volgen. Iedereen moet maandag weer hard aan de slag met studie, tentamens, stagevoorbereiding en werk. Terug naar Nederland. En er wordt

natuurlijk afgesproken om het te herhalen, minimaal over 5 jaar. Benieuwd hoe we er dan allemaal voorstaan...

Dank aan Lisette en Menno, en iedereen rondom en in de Tukhut voor de gastvrijheid. We hopen er weer snel gebruik van te kunnen maken, maar het is lastig om de "troepen" bij elkaar te krijgen. Maar wie weet...

**Families Hoefsloot-Brunt, Peters-Senders en Schouten-Saltet**

