



Hoe 3 nachtjes logeren in de Tukhut een vakantie van 11 dagen werd!

Mag ik ons even voorstellen: wij, de familie Nauw (Roland, Janine, Casper (8) en Dennis (6)) zijn een avontuurlijk gezin en wonend op het eiland Texel. Af en toe, vooral in de zomervakantie, als ons mooie eiland overspoeld wordt door Duitse toeristen, hebben wij zelf juist behoefte aan een verandering van omgeving. Wij wisselen dan ons strand en onze zee graag een tijdje in voor rotsen-en-riviertjes. Zo zijn we al eens in de Pfalz, zuid-Engeland en ook al eens in de Belgische Ardennen beland en kozen we altijd voor kamperen.



Dit jaar, bij gebrek aan zin om de tent op de bouwen, af te breken en eventuele regenachtige dagen door te worstelen, kozen we in eerste instantie voor drie nachtjes Tukhut, daarna zouden we wel verder kijken. De tent ging mee, bovenin de ski-box, voor de rest van de vakantie. Nou, daar is hij de rest van de vakantie in gebleven en die tent is ongeopend ook weer terug in de opslag gegaan. De drie nachten werden uiteindelijk elf dagen. Wat hebben wij een heerlijke tijd gehad in de Tukhut!

Op onze aankomstdag was het bijzonder koud voor de tijd van het jaar. De volgende dag ging het zelfs regenen in de middag. Maar wij lieten ons niet kisten en hebben een gemakkelijke MTB-route van 16 km gefietst tussen Hotton en Deulin¹ – echt een aanrader om te doen met jonge kinderen. In Deulin weken we een beetje af van de route en gaan over **de brug naar "camping pont de Deulin"**, waar we pauze hebben gehouden en de jongens hun energie kwijt konden raken op de trampoline.





Later op de middag hield het op met zachtjes regenen en keerden we terug naar de Tukhut om daar samen met twee nieuwe ondernemende vriendinnetjes van onze zoons cupcakes te gaan bakken. Heerlijk samen knoeien in de keuken van de hut! Het was ook nog eens gezellig druk in de Tukhut. En we hebben dan ook voor (bijna) iedereen een cupcake gebakken.



De volgende dag was het weer wat opgeknapt, maar omdat alle rotsen nog kleddernat waren, hebben we deze 'overgangsdag' gebruikt om de grotten van Han te bezoeken. De kinderen vonden de ouderwetse tram, die ons keurig naar de ingang van de grot bracht, helemaal geweldig en de 2 km lange route door de imposante grot was bijzonder gevarieerd.



De rest van de vakantie werd gevuld met wandelen in de buurt van de Tukhut, klimmen in Hotton, klettersteigen bij Dinant² en bij Namen³ en bijna iedere dag werd afgesloten met lekker zwemmen en spelen in de Ourthe. De klettersteig bij Namen is weliswaar veel te zwaar voor de kids, maar het deel met de tokkelbaan⁴ vonden onze jongens echt helemaal geweldig. Uiteraard hebben mijn man en ik naderhand om de beurt de hele route nog gedaan. Deze klettersteig is knap pittig en behoorlijk 'luchtig'. Er zitten stukken in dat je via metalen trappen achteroverhangende stukken moet overbruggen en naast de tokkelbaan zijn nog 3 plekken waarbij je met behulp van 2 of 3 kabels (1 voor je voeten en 1 of 2 voor je handen) de overkant moet bereiken met onder je "heel veel niks". Echt alleen geschikt voor mensen met "stalen zenuwen" en die geen last hebben van hoogtevrees.

De enige avondwandeling was een iets minder succes (rondje Tukhut); de omgeving was prachtig, daar lag het niet aan, maar helaas was het nogal groeizaam weer geweest en waren de brandnetels manshoog en overwoekerden ze grote delen van het pad. Daar hadden we niet op gerekend in onze korte broek, t-shirtjes en slippers...



De rotsen van Renissart in Hotton⁵ zijn wat ons betreft het Walhalla van het klimmen voor beginners en lichtgevorderde klimmers. Onze kids klimmen die viertjes op de rotsen achterin met een maximale hoogte van 30m al rustig na (als pa of ma het touw heeft ingehangen) en wij hebben nog steeds uitdagingen aan routes zoals "La Belle Helene (5c)" en "La Pendule" (5a) in het begin.

Onder de rotsen aan de Ourthe is een mooi grasveld om lekker je picknick-kleedje uit te spreiden om de capriolen van de klimmers te aanschouwen. Enkele andere gasten van de Tukhut zagen we de hele dag genieten van het schouwspel van klimmende (schoon)kinderen aan de rotsen. Ook stonden er nog geruime tijd twee wat oudere gezette heren naar ons te kijken. Later hoorden wij dat zij in het verleden de eerste haken in deze rotsen hadden geslagen.



Een echte aanrader is natuurlijk ook het educatieve leer-en-doe park "Chlorophylle" bij Dochamps, met name erg leuk voor kinderen van de basisschoolleeftijd omdat je daar op een speelse manier van alles te weten komt over de flora en fauna in de bossen, dit alles weer afgewisseld met van die keigave klim- en klauterspeelplaatsen.



Mijn man en ik hebben de mountainbikeroutes⁶ rond de Tukhut verkend. De routes (blauw, groen en geel) beginnen eigenlijk allemaal bij het nabijgelegen "Logne Palogne", waar een informatiebord staat. De gele route loopt voor de Tukhut langs (en vond ik de leukste) en de blauwe route loopt vlakbij onder de spoorbrug door bij het stationnetje van Sy. De routes zijn volgens de kaart van de 'gemiddeld zware' categorie en in principe goed bewegwijzerd met het internationale mountainbike teken (driehoekje met twee rondjes), maar het zou me niks verbazen als er in het groeiseizoen weleens een bordje verdwijnt achter het struikgewas. Het zwaarste gedeelte is eigenlijk het stuk van Palogne naar boven en dit is gelukkig over het asfalt. Sommige wegen van de routes worden wel vaker aangedaan, zowel heuvel-op als heuvel-af. Dat is enerzijds jammer, maar ook wel leuk om diverse punten van herkenning te zien, zoals het bankje onder de boom op het kruispunt boven op de heuvel tussen Sy en My.



Het meest bijzondere is een stuk in de gele route dwars over het weiland (met of zonder koeien) bij Lassus, gevolgd door een steil stuk naar beneden over rotsige bodem, een stuk waar ik deze vakantie vaker langs ben geweest, maar iedere keer weer afgestapt ben, omdat ik het toch een heel link stuk vind. Bij elkaar was het 41.5 km, dus ook een mountainbiker (m/v) kan in de Tukhut prima aan zijn/haar trekken komen.



Natuurlijk is er in en om de Tukhut veel leuks te doen voor de kids. Ze hebben heel veel plezier gehad van het zwemvestje dat in de Borgman hut lag, want de Ourthe stroomde wel erg snel voor onze jongste, die nog geen zwemdiploma heeft. En het speeltuintje, dat gelukkig weer helemaal is opgeknapt, was ook lekker dichtbij. Ook de keuken vond ik een pluspunt van de Tukhut. Door de lage tafel met krukjes erbij konden de kinderen

meehelpen met het snijden van de ingrediënten voor het eten. En hoewel de stukken courgette en aubergine iets groter waren dan ik ze zelf zou snijden werd daardoor het eten koken ook een klein feestje.

De laatste avond van deze heerlijke vakantie zijn mijn man en ik nog uiteten geweest in "Le Vieux Logis" in Vieuxville (goed te doen met de fiets, via Palogne), waar we lokale gerechten voorgeschoteld kregen voor een eerlijke prijs. Het verblijf in de Tukhut was ook heel fijn door de interactie met de andere gasten en de gastvrijheid en hartelijkheid van de Tukhut patrons.



We hebben in de 11 dagen kennis gemaakt met 5 (6, als je de jongste zoon van een van de patrons meerekent) verschillende patrons en allemaal zorgden ze er op hun eigen manier voor dat de gasten zich welkom voelden en gaven ze tips over leuke uitjes en wandelingen in de buurt. Bedankt allemaal! En zeker te weten tot ziens!

Lieve en avontuurlijke groetjes van
Roland, Janine, Casper en Dennis !!!



1. De route begint in Hotton bij de Office du Tourisme (blauw).
2. Je moet je aanmelden bij hotel Castel Pont-a-Lesse, Rue de Pont-à-Lesse 36, 5500 Dinant; dit is echt een mooie klettersteig voor beginners!
3. Les Grands Malades – de code van het cijferslot van het hek voor de ingang kan eenvoudig opgevraagd worden door een mailtje te sturen naar het secretariaat van de CAB onder vermelding van je lidmaatschapnummer van de NKBV: secretariat@clubalpin.be.
4. Voor de tokkelbaan heb je wel een zogenaamde tyrolienne nodig hebt, deze schijn je te kunnen lenen bij de CAB: Avenue Albert 1er 29, 5000 Namen, maar wij hebben er zelf eentje aangeschaft bij de Alpisport aan de Boulevard de la meuse 9, 5100 te Namen.
5. De klimtopo kun je aanschaffen bij de office du Tourisme in Hotton.
6. Een goede mountainbikekaart van de omgeving is te koop bij de office du Tourisme in Hotton.