



Patron als "evenwichtskunstenaar"

Sinds alweer 8 jaar ben ik met veel plezier, samen met Jeanette Wagelaar, patron van de Tukhut in Sy. Tijdens de weekenden dat wij onze patronsdiensten draaien, is het altijd weer een verrassing wie onze gasten zullen zijn, met welke aantallen ze komen opdagen en wat ze tijdens hun verblijf in de Tukhut zoal gaan doen, daar in die prachtige Ardennen.

Wij ontvangen gasten in alle soorten en smaken: zowel kleine als grote gezelschappen, families in allerlei samenstellingen of collega's die elkaar ook wel eens in een andere context willen ontmoeten. Maar ook vriendinnen die graag met elkaar kilometerslange wandeltochten maken en vriendenstellen die alvast voor-oefenen voor hun gezamenlijke vakanties.

Ook vindt een veelheid aan activiteiten plaats in zo'n weekend. Door de fanatieke klimgeiten wordt geklommen op de rotsen van Sy of Hotton. Andere gasten kanoën lekker op de Ourthe (met of zonder nat pak) vanuit Durbuy, Barvaux of Bomal. En een enkeling doet hetzelfde, maar dan op riviertjes als de Lesse of de Amblève.

Maar je kunt ook goed wandelen door de prachtige afwisselende omgeving, een bezoek aan een museum brengen, zoals het aandoenlijke speelgoedmuseum in Ferrières of het "mmm" kleine chocolademuseum in Érezée eens visiteren. En wat dacht je van mountainbiken over een van de ruige MTB-routes in de omgeving van Sy? Al met al een grote variatie.



Deze grote verscheidenheid aan mensen, hun activiteiten, en soms uiteenlopende wensen, vragen van mij als patron een soort van balanceren tussen enerzijds gastvrijheid bieden en anderzijds met enig "stuurwerk" in huiselijke perikelen optreden.

Anders verwoord: enerzijds balanceren tussen voorwaarden scheppen voor een gezellig weekend en anderzijds ruimte bieden aan eigen initiatieven van onze gasten. Het is telkens weer een soort van uitdaging die wij als patrons met veel plezier aangaan !!!

Ien Schurink
Tukhut-patron