



## Klimweekend Sy & Hotton

Van 2 t/m 4 september 2005 hebben we de sportklimcursus voor beginners van de NKbV gevolgd. We waren met 6 cursisten en 2 instructeurs. Op vrijdag rond het middaguur werden we in de Tikhut hartelijk ontvangen door onze instructeurs, Maurice en André. Tijdens deze kennismaking bleek al snel dat we een enthousiaste groep hadden die veel wilde doen en leren.

Nadat we een plaatsje in een van de vier slaapzalen hadden gekregen, gingen we direct op pad naar het klimgebied van Hotton. In een lekker zonnetje hebben we verschillende routes kunnen naklimmen. Dat de sfeer in de groep goed was, bleek al snel toen we bijna met zijn allen op een smalle richel stonden en de laatste cursist tussen de benen van een ander door, daar ook nog een plekje kon bemachtigen.

Terug in de Tikhut verwelkomden patron Pierre en dochter Erna ons aan de bar, waar zij op komische wijze een verfrissend drankje aan de man/vrouw brachten. In de ruime, goed geoutilleerde keuken bereidden we in groepjes onze zelf meegebrachte etenswaren. In de gezamenlijke ruimte konden we vervolgens in een goede sfeer de maaltijd nuttigen. Tja, en als het gezellig is, dan lig je meestal niet vroeg in bed. Zeker niet als de patron, speciaal voor ons, de bar openhoudt en net als wij naar bed willen gaan nog een fles wijn op tafel zet als dank voor het doen van alle afwas. Ja en hoe slaap je dan met negen mensen op een zaal?

Zaterdag op tijd eruit om 's ochtends weer een aantal routes na te klimmen, gelukkig met helm, gezien de vallende stenen. 's Middags hebben we de eerste (gezekerde) stap gezet om zelf voor te klimmen. Terug in de Tikhut stond een belangstellende patron klaar aan de bar, benieuwd naar al onze ervaringen. Na het zweet van ons afgespoeld te hebben, zijn we gaan eten in een restaurant op een steenworp afstand van de Tikhut. Na de inspannende dag en de korte nacht daarvoor, hebben de meesten van ons nu wat meer nachtrust genoten (afgaande op het oerwoud dat duidelijk hoorbaar werd gekapt).



En dan is het alweer de laatste dag waarbij we in het "echie" gingen voorklimmen. De instructeurs presenteerden zich alsof ze "voor spek en bonen mee waren". Maar we waren wel erg blij dat ze toch een oogje in het zeil hielden. Het enige, dat na terugkomst in Sy, nog restte, waren de corveetaken die we met z'n allen snel voor elkaar hadden.

Al met al hebben we ontzettend veel geklommen en geleerd. We waren heel enthousiast over de groep, de instructeurs, de klimervaring, de Tikhut en over patron Pierre, die ons een gastvrij thuisgevoel gaf. We komen vast en zeker nog eens terug in de Tikhut.

**Koen Twilt, Miranda Blaak, Erwin Werps, Marijke van Ruiten, Marian Willems, Wies van Suylekom**