

*zomaar dwalend
ergens in een lange
winternacht*

*langzaam losgelaten
door de van gisteren
moe-gewaaide wind*

*en nog niet gegrepen
door de maalstroom
van een nieuwe
leef-je-leven dag*

*loop ik
slechts omringd
door nog te dromen
dromen*

*reik ik
onbevangen
naar de hemel
van mijn eigen ziel*

*een gezond, gelukkig
en bezielend 2012 toegewenst*

*Pierre Linssen
webmaster www.tukhut.nl*

