



### Even voorstellen: Miep & Henk Dekker

Eind juli 2003. Op een mooie woensdagavond, lekker genietend van een warm avondzonnetje op het bankje voor de TukHut, raak ik in gesprek met het patrons-echtpaar dat deze hele week de TukHut zal bestieren: Henk en Miep Dekker uit Woerden. De Dekkertjes hebben tot 1988 samen een eigen airco installatie-bedrijf gerund. Hij de commercie en techniek en zij de administratie en logistiek. Sindsdien kunnen ze, gelukkig in goede gezondheid genieten van elkaar, van hun kinderen en kleinkinderen en natuurlijk van hun talrijke hobbies zoals: wandelen in de natuur en bowlen. En dat betekent dat ze er regelmatig op uit trekken, niet alleen in Nederland maar ook in de ons omringende landen.



### Patrons sinds 1997

Op mijn vraag hoe lang Henk en Miep al actief zijn als patron, antwoordt Henk glimlachend: "Bij ons is het eigenlijk een kwestie van: oud geleerd, oud gedaan. Want patron zijn we pas sinds 1997, hoewel we al sinds jaar en dag actief zijn met bergsport. Zo hebben we prachtige herinneringen aan onze talrijke bergwandelingen in met name Oostenrijk".



Na enig nadenken, vervolgt Henk: "Via de sectie 50+ van de NKBV zijn we medio jaren 90 in contact gekomen met de TukHut en met het fenomeen wandelweekends. En toen we destijds werden gevraagd of we ook als patron actief wilden worden, was de keuze eigenlijk heel snel gemaakt".

En Miep vult aan: "en sinds die tijd zijn we meestal twee weekends per jaar en een hele week in de zomervakantie in de TukHut te vinden als patrons. Nou is het natuurlijk niet altijd even druk, dus dan hebben we gelukkig ook nog wel wat tijd over om er

zelf lekker op uit te trekken in deze prachtige omgeving". Zo hebben we zelf diverse wandelingen gemaakt, die u via deze website kunt [downloaden](#).

### Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an

Het verhaal van deze "krasse knarren" gehoord hebbend, moet ik opeens denken aan een liedje van Udo Jürgens, een Duitse schlager-zanger die midden jaren 70 al zong: "mit 66 Jahren, da fängt das Leben an" En dat wordt helemaal beaamd door Henk en Miep die met hun respectievelijk 72 en 69 jaar met verve het patronschap op seniore leeftijd weten in te vullen.

Gevraagd naar wat zij zo leuk aan het patronschap vinden, stelt Henk: "De omgeving hier is heerlijk rustig, het weer is doorgaans prima en we doen hier leuke contacten op. Het enige minpuntje dat ik zo kan bedenken is dat het de laatste jaren wat moeilijker wordt de TukHut te bereiken. Tijdens de spits van Nederland richting TukHut rijden, is er vanwege de fileproblematiek helaas niet meer bij. Gelukkig kunnen we als 65-plussers wat flexibeler zijn met onze reistijden".



### **Elk jaar: groot onderhoud**

Terugdenkend aan hun talrijke belevenissen als patron, weet Miep nog een mooie traditie te melden: "sinds jaar en dag besteden we elk jaar een voorjaarsweekend aan het verrichten van 'groot onderhoud' aan en in de Tukhut.

Zo hebben we dit jaar de Tukhut wat meer "waterproof" gemaakt. En dat was echt nodig hoor, want na de overstroming van februari jl (het water stond toen een paar dagen tot 40 cm hoog in de TukHut) hebben we flink wat aanpassingen aan meubilair en vloer moeten verrichten zodat bij een evt. volgende overstroming nergens meer water in de Tukhut kan blijven staan. Dus dat weekend hebben we in het gezelschap van collega-patrons Jos en Leo Mesman, en Jos en Aad Nijveld, onze handen maar eens goed laten wapperen".

