

*ferme kreten
populistisch
met alleen
maar woorden
die men horen wil*

*ik heb toch zo genoeg van
al die stoere pseudo-taal
van al dat eindeloos gegil*

*zullen we gewoon
de stilte eens omarmen
als opmaat voor
eerst luisteren
naar elkaar*

*dan ontstaat er ook
weer eens wat ruimte
voor verbinding
en meer dialoog
dit nieuwe jaar*

*Een gezond, gelukkig
en verbonden 2025 gewenst.*

*Pierre Linssen
webmaster www.tukhut.nl*