



## ..... Tukhut limericks .....

We gingen eens wandelen in de Ardennen  
met vier families lopen en niet rennen  
dat is een slome boel  
enkelen vielen op hun smoel  
zo leer je elkaar wel kennen

Zullen we beginnen met de familie Peters  
stuk voor stuk allemaal betweters  
de familie van der Bijl  
gaat nooit als een pijl  
dat schiet dus niet op, voor geen meter

Vervolgens waren er vier van Hoefsloot  
met hen verveel je je hartstikke dood  
de Schoutens erbij  
daarvan word je ook niet blij  
maar danks dit alles is de lol supergroot



Er was eens in de Tukhut een arme stakker  
die maakte de mannen vroeg wakker  
want al was het erg koud  
de vrouwen die lusten het brood niet oud  
dus moesten zij op de fiets naar de bakker.

Vijf voormalig Wageningse studenten  
waren nogal op de centen  
ze reisden voor hun werk de hele wereld rond  
maar privé was het fijn dat de Tukhut bestond  
want winst maken is alleen voor 3<sup>e</sup> wereld producenten

Een groepje puzzelaars in Sy  
werd aan de tand gevoeld op dag drie  
Henk is de man achter het spel  
hij verstoppt zich, maar wij vinden hem wel  
en dan is aan ons de victorie!

Terwijl Dorien en Marit ziek achterbleven  
gingen wij onze geboorte opnieuw beleven  
deze bijzondere ervaring  
ontlokte bij eenieder een diepe openbaring  
waarna wij weer terug naar de Tukhut konden zweven

